

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50' đến 6h00' sáng thứ Tư ngày 15/06/2022.

NỘI DUNG HỌC TẬP ĐỀ TÀI 916

“BỒ TÁT THỊ HIỆN Ở THẾ GIAN NÀY RẤT NHIỀU”

Hòa Thượng nói: ***“Bạn đừng nghĩ rằng bạn cô độc một mình ở trong thế gian đau khổ này. Phật Bồ Tát luôn ở bên cạnh bạn. Chỉ cần bạn chịu giác ngộ, chịu quay đầu có nghĩa là chịu lắng nghe, chịu tiếp nhận, không còn muốn sinh tử luân hồi nữa, muốn một đời này vượt thoát sinh tử, vãng sanh Thế giới Tây Phương Cực Lạc thì Phật Bồ Tát sẽ đến giúp chúng ta”.***

Thế gian có những người kêu trời, trách đất, có những người hô đồ làm càn làm quấy vì họ nghĩ rằng không ai thấy, không ai biết. Chúng ta nghĩ rằng mình làm càn làm quấy mà không ai biết. Đó là vọng tưởng hết sức sai lầm. Phật Bồ Tát đều biết rất rõ rằng tất cả những khởi tâm động niệm của chúng ta, thậm chí chúng sanh ở những tầng không gian khác cũng nhận biết rõ ràng.

Hòa Thượng nói: ***“Trong thế gian này, có rất nhiều Phật Bồ Tát đang biểu diễn cho chúng ta xem nhưng chúng ta không nhìn thấy. Trong thế gian này, người ta tranh danh đoạt lợi, thỏa mãn năm dục sáu trần. Ở trong đám người đó, có những người xa lìa năm dục sáu trần. Họ không phải là Bồ Tát thì họ là ai!”***

Có những người tự xưng là Bồ Tát thị hiện. Rất nhiều người tin theo họ, chạy theo họ để xin được xoa đầu thọ ký, xin được gần gũi họ. Chúng ta cứ tưởng rằng họ là Bồ Tát nhưng chúng ta bị họ lừa. Chúng ta cần đặc biệt chú ý rằng mọi hành động việc làm của Bồ Tát đều thuận theo tự tánh, đều chú trọng hiếu thân tôn sư. Đó là nguyên lý nguyên tắc để chúng ta nhận ra. Ma không hiếu thân tôn sư. Ma có thể hiển lộ những điều huyền hoặc, biểu diễn công phu tuyệt đỉnh gì đó nhưng những việc làm của ma không hiếu thân tôn sư, không có tâm hiếu kính. Người không thuận theo tự tánh mà phản nghịch thì là ma. Cho dù họ nói pháp hay như thế nào thì cũng chỉ là cảnh giới của ma. Hòa Thượng nói cho chúng ta biết để chúng ta có nền tảng, có thể nhận biết và không bị lừa.

Trên thế gian này, ai cũng có Lão sư. Lão sư trực tiếp và gián tiếp giáo hóa chúng ta. Ai trong cuộc đời này cũng được sinh ra nhờ Cha Mẹ. Trong “Hiếu Kinh”, Phật nói: ***“Tất cả thân nam nhân là Cha ta thời quá khứ và là một vị Phật ở tương lai. Tất cả thân nữ nhân là Mẹ ta trong quá khứ và là một vị Phật ở tương lai”.***

Chúng ta đừng nghĩ rằng thế gian này không có Phật Bồ Tát, không có những người có những hành động đẹp, những việc làm đẹp, những việc chân thật lợi ích chúng sanh. Họ dùng chân tâm để làm, không dùng vọng tâm để làm thì thật sự đó là hành động của Bồ Tát. Chúng ta không nhìn ra vì chúng ta “**tự vĩ vi thị**”, tự cho mình là đúng, tự cho mình là hơn, tự cho mình là giỏi không ai bằng, ai cũng làm sai, chỉ có mình làm đúng. Ban đầu là chúng ta “**tự vĩ vi thị**” tự cho mình là đúng, tự cho mình là hơn người. Sau đó chúng ta “**hồ tát vọng vi**”, làm càn làm quấy. Phật Bồ Tát đang tích cực tiếp độ chúng sanh nhưng chúng ta có tâm cảnh “**tự vĩ vi thị**”, “**hồ tát vọng vi**” cho nên không nhận ra sự thị hiện của các Ngài.

Phật Bồ Tát sẽ xuất hiện ở thế gian này khi một người hoặc một nhóm người có tâm cầu giác ngộ đã chín muồi. Các Bồ Tát đã đến và thị hiện ở rất nhiều phương diện trong đời sống. Chúng ta thấy một ông thợ rèn, mỗi lần nhắc búa lên lại niệm “**A Di Đà Phật**”, cuối cùng đã đứng mà vãng sanh. Chúng ta thấy một bà ở chợ mỗi lần giặt mình lại niệm “**A Di Đà Phật**” để người khác nghe thấy. Đó là một sự thị hiện.

Hòa Thượng nói: “**Phật Bồ Tát đến thế gian này chính bởi vì ở thế gian này của chúng ta có một số người muốn quay đầu, một số người đã giác ngộ. Họ cảm thấy thế gian này quá khổ, họ muốn tìm cách để thoát ra, không còn muốn luân hồi sinh tử nữa. Khi họ muốn siêu vượt luân hồi mà không biết dùng phương pháp gì thì chư Phật Bồ Tát sẽ đến, các pháp thân Bồ Tát sẽ thị hiện ở thế gian này để giúp họ**”.

Nhà Phật có câu: “**Chí thành cảm thông**”. Tổ Ấn Quang khai thị cho chúng ta: “**Kiệt thành tự khả chuyển phàm tâm**”. Có nhiều người tu hành nhiều năm nhưng không có cảm ứng. Chúng ta phải quán sát lại xem khởi tâm động niệm của mình! Tâm chúng ta chưa “**kiệt thành**”.

Hòa Thượng nói rất rõ: “**Chúng sanh ở thế gian này nghiệp chướng rất sâu nặng. Thế giới trước ác đến cùng tận. Phật Bồ Tát sẽ thị hiện đến để cứu giúp**”. Thích Ca Mâu Ni Phật cách đây 2000 năm thị hiện thành Phật để cứu độ chúng sanh. Cách đây 2000 năm thì các Ngài có thể thị hiện thành Phật được nhưng ở thế gian này các Ngài không thể thị hiện thành Phật được.

Hòa Thượng nói: “**Ngài Lục Tổ Huệ Năng đã chứng ngộ. Chứng ngộ của Ngài Lục Tổ Huệ Năng không khác gì chứng ngộ của Thích Ca Mâu Ni Phật dưới gốc cây Bồ Đề. Nhưng chứng ngộ của Ngài Lục Tổ Huệ Năng không thể thị hiện như chứng ngộ của Thích Ca Mâu Ni Phật. Hiện tại Phật Bồ Tát cũng không thể thị hiện chứng ngộ như của Phật hay Ngài Lục Tổ Huệ Năng mà chư Phật Bồ Tát sẽ có cách thị hiện xứng hợp với hiện tại**”.

Hòa Thượng nói: “**Bạn tử mĩ quan sát thế gian này thì thấy đích thực rõ ràng trong xã hội có những ngành nghề nam nữ già trẻ đều có những nhân sĩ rất hảo tâm. Họ chính mình không làm ác, chỉ hành thiện và còn nỗ lực khuyên người hành thiện. Những tư tưởng, ngôn hạnh của họ đều thuần chánh. Các bạn thử nghĩ xem, rất có thể họ đều là Bồ Tát hóa thân thị hiện**”.

Trong một thế gian đầy trược ác, đáng lẽ họ cũng bị tiêm nhiễm, đáng lẽ họ cũng trược ác cùng tận, đáng lẽ họ cũng chìm đắm trong “*tự tư tự lợi*”, “*danh vọng lợi dưỡng*”, hưởng thụ “*năm dục sáu trần*”, “*tham sân si mạn*” vậy nhưng họ lại không như vậy. Hòa Thượng nói: **“Họ không phải là Bồ Tát thị hiện thì là ai?”**.

Chúng ta nhìn thấy rất nhiều người làm ra những việc xấu. Có người đến nói với Hòa Thượng: “*Thưa Hòa Thượng ơi, bây giờ không cạnh tranh, không đấu tranh quyết liệt thì không thể sống được!*”. Họ đi cạnh tranh, đi đấu tranh, người khác nhìn thấy cũng làm theo cho nên thế gian đại loạn. Thậm chí có những người tu hành nhiều năm cũng đi cạnh tranh, đi đấu tranh. Vì nhiều người đều sống như vậy cho nên họ sợ rằng họ không như vậy thì không sống được. Thế là thế gian biến thành một chiến trường, ai cũng cạnh tranh đấu tranh để giành lợi. Hòa Thượng nói một câu rất đơn giản: **“*Bạn xem, cả đời tôi không cạnh tranh, không đấu tranh nhưng tôi vẫn sống được rất tự tại!*”**.

Hòa Thượng nói: **“*Những người tâm địa, ngôn hạnh thuần chánh không làm những việc bất thiện. Họ tích cực khuyến khích người khác làm những việc thiện, làm những việc tốt. Tuy rằng chính họ không hề nói nhưng chúng ta nhìn thấy, trong tâm chúng ta cũng có cảm nhận họ không phải là người bình thường*”**.

Người trong xã hội hiện đại luôn cạnh tranh, đấu tranh, luôn tích cực tranh giành danh vọng địa vị để thỏa mãn ngũ dục. Họ thấy người ta đi siêu xe, ở siêu nhà thì họ cảm thấy khó chịu, họ phải đi cạnh tranh. Đây là những tập khí phiền não xấu ác từ vô thi kiếp. Đầu mục chính bắt đầu từ tâm “*tham*” sau đó đến “*sân, si*”, “*tự tư tự lợi*”, “*danh vọng lợi dưỡng*”, thỏa mãn “*năm dục sáu trần*”. Vô lượng phiền não cũng bắt đầu từ chữ “*tham*”. Nếu không còn “*tham*” thì tất cả tập khí phiền não phía sau không còn.

Hòa Thượng nói: **“*Đốn luân tận phận, nhàn tà tồn thành, tín nguyện niệm Phật, cầu sinh Tịnh Độ*”**. Chúng ta dùng bốn câu kệ khai thị của Tổ Ấn Quang để quán sát thì liền có thể thấy xã hội này chân thật có nhiều Bồ Tát đang thị hiện ở thế gian. Bạn chỉ cần quán sát nếu tư tưởng, ngôn hạnh của họ tương ứng với 16 chữ trong kệ khai thị của Tổ Ấn Quang thì liền có thể khẳng định họ không phải là phàm phu”.

“**Đốn luân tận phận**” là dốc hết trách nhiệm trong vai trò trách nhiệm của mình. Mỗi chúng ta đến thế gian này đều có rất nhiều vai trò, nếu chúng ta chỉ “**tín nguyện niệm Phật, cầu sinh Tịnh Độ**” thì không đúng, mà phải có đủ 16 chữ. Cũng giống như trên “*Kinh Vô Lượng Thọ*” Phật đã dạy: “**Phát tâm Bồ Đề, một lòng chuyên niệm**”. Hòa Thượng nói thẳng: “**Bạn “*phát tâm Bồ Đề*” mà không “*một lòng chuyên niệm*” thì bạn không vãng sanh. Bạn “*một lòng chuyên niệm*” mà không “*phát Tâm Bồ Đề*” thì bạn cũng không vãng sanh**”.

Hòa Thượng chỉ cho chúng ta tiêu chuẩn rất rõ ràng. Từ tiêu chuẩn này chúng ta có thể quán sát thấy trong xã hội này có rất nhiều chư Phật Bồ Tát đang trụ thế. Chỉ cần nhìn thấy những người tương ứng

với 16 chữ trong kệ khai thị của Tổ Ấn Quang thì có thể thấy rằng họ không phải là phàm phu. Nếu chúng ta không học thì không thể biết. Chúng ta thấy người ngày niệm Phật mấy vạn câu, niệm Phật hàng ngàn lay thì chúng ta tưởng họ là Bồ Tát. Hòa Thượng nói: **“Bồ Tát tu hành rất chú trọng đến Hiếu Thân Tôn Sư. Tất cả việc làm của Bồ Tát đều là hiếu và kính. Nếu không hiếu, không kính thì không phải là Bồ Tát”**.

Tổ Ấn Quang nói: **“Đốn luân tận phận”** có nghĩa là dốc hết trách nhiệm trong vai trò trách nhiệm của mình. Có người hiếu sai, họ cho rằng: **“Tôi là Cha thì tôi phải làm tốt vai trò của mình. Tôi nuôi con của mình, nuôi cháu của mình”**. Như vậy là sai rồi! Tâm nhìn của Bồ Tát là bình đẳng, con của mình hay con của thiên hạ cũng đều phải được yêu thương bình đẳng như nhau. Chúng ta lo cho con của mình cũng giống như lo cho con của thiên hạ, lo cho con của thiên hạ cũng giống như lo cho con của mình. Nếu chỉ lo cho con của mình thì là tình riêng, là **“cảm tình dụng sự”**.

Có những người chỉ quan tâm đến Cha Mẹ của mình, nhưng khi Cha Mẹ làm ác thì họ không khuyên bảo Cha Mẹ. Chúng ta phải biết rằng **“Tất cả Cha Mẹ trong thiên hạ đều là Cha Mẹ của mình”**. Chúng ta hiếu kính với Cha Mẹ mình thì cũng phải hiếu kính với tất cả chúng sanh. **“Hiếu kính”** không chỉ là cho cơm, cho quần áo, gặp mọi người thì cúi gập người để chào. Hiếu kính với tất cả chúng sanh là phải làm được như trên Kinh Hoa Nghiêm đã dạy: **“Học vi nhân sư, hành vi thế phạm”**, học để làm Thầy người, làm ra để làm mô phạm cho người. Hiếu kính của phàm phu chỉ là **“cảm tình dụng sự”**, không phải là hiếu kính của Phật Bồ Tát. Nếu chúng ta không làm tròn bổn phận của mình ở thế gian này thì không thể trở thành Bồ Tát ở Thế giới Tây Phương Cực Lạc.

Tổ Ấn Quang dạy chúng ta: **“Đốn luân tận phận, nhàn tà tôn thành, tín nguyện niệm Phật, cầu sinh Tịnh Độ”**. Người niệm Phật nhiều mà người vãng sanh quá ít bởi vì họ chỉ chú ý hai câu sau, họ cho rằng chỉ cần **“tín nguyện niệm Phật, cầu sinh Tịnh Độ”** là đủ. Họ không chú ý đến hai câu trước **“đốn luân tận Phật, nhàn tà tôn thành”**. Lúc rảnh rồi, chúng ta không niệm Phật thì có giữ được tâm của Phật không? Lúc chúng ta rảnh rồi thì không được để tâm tà vạy, vọng tưởng xen tạp.

Hòa Thượng nói: **“Bạn phải có tâm của Phật thì bạn niệm Phật mới tương ứng được với Phật. Nếu bạn không có tâm của Phật thì bạn niệm mãi, niệm mãi vẫn không tương ứng với Phật. Nếu bạn có tâm của Phật, dù hàng ngày bạn niệm Phật rất ít nhưng tâm vì chúng sanh mà lo nghĩ thì tâm của bạn cũng tương ứng với Phật rồi”**.

Bài học này, Hòa Thượng nói hai việc:

Việc thứ nhất: **“Thế gian có rất nhiều ngành nghề. Trong mỗi ngành nghề đều có những người có đời sống rất thuần tịnh, thuần thiện. Tư tưởng của họ rất thuần chánh, họ làm những việc của Bồ Tát. Tuy họ không nói ra nhưng trong tâm chúng ta quán sát thì biết họ không phải là phàm phu”**.

Việc thứ hai: Hòa Thượng nhắc đến bốn câu kệ khai thị của Tổ Ấn Quang. Ngài dạy chúng ta lấy tiêu chuẩn của Tổ Sư Ấn Quang để quán sát, chỉ cần quan sát thấy tư tưởng ngôn hạnh của họ tương ứng với 16 chữ trong bốn câu kệ khai thị này thì chúng ta có thể khẳng định họ không phải là phạm phu.

Hòa Thượng nói: *“Người thế gian tạo tác tội nghiệp phá hoại sự an ổn của mọi người, nhưng có những người ở nơi đây để trang nghiêm quốc độ. Xung quanh là những người làm ra những tấm gương xấu, người thì giết Cha, người thì giết Mẹ, người thì làm những việc phạm pháp nhưng có những người làm rất đúng, tuân thủ nguyên tắc. Họ ở nơi đây để trang nghiêm quốc độ, đánh thức mọi người”*.

Hòa Thượng nói: *“Bồ Tát ở cõi nào cũng có, ở nghề nghiệp nào cũng đều có, ngay đến học sinh tiểu học cũng có. Tâm của họ rất thuần chánh”*. Có những đứa trẻ quan sát thấy Cha Mẹ làm không đúng như lý như pháp thì biết nhắc nhở Cha Mẹ. Có đứa nhỏ nhắc Mẹ: *“Mẹ ơi! Lúc ăn cơm không được phát ra tiếng, lúc ăn cơm không được nói chuyện!”*. Có đứa trẻ nhắc Cha: *“Cha đừng làm cho Mẹ buồn!”*.

Hòa Thượng nhắc: *“Chúng ta tiếp xúc Phật pháp, các bạn tử mĩ mà quan sát thấy họ ưa thích nỗ lực học tập, rất nghiêm túc cầu giải, có thể y giáo phụng hành. Họ không phải là người thông thường, không phải là phạm phu”*. Thế gian trước ác đến cùng tận, nơi nơi tranh giành đoạt lợi, vậy mà họ lại ưa thích học Phật pháp, nỗ lực cầu giải (cầu để có kiến giải), có thể y giáo phụng hành, vậy thì họ không phải là người thông thường.

Hòa Thượng nói: *“Họ chân thật phát tâm, thành tâm thành ý cầu sinh Tịnh Độ, không có một chút lưu luyến nào đối với thế gian này. Đối với thế duyên của thế gian, không luận là duyên phận nào họ đều rất đạm bạc. Họ chân thật có thể xem nhẹ, thậm chí có thể buông bỏ. Chúng ta từ ở chỗ này mà tử mĩ quan sát thì chúng ta có thể thấy thế gian này chân thật có rất nhiều Bồ Tát đang thị hiện”*.

Họ rất xem thường đối với duyên phận của thế gian. Xung quanh chúng ta có rất nhiều Bồ Tát nhưng vì chúng ta *“hư tình giả ý”*, *“tâm ý qua loa”* cho nên chúng ta không cảm nhận được. Chúng ta không hề thấy xung quanh chúng ta có rất nhiều Bồ Tát đang ân cần nhắc nhở chúng ta. Khi chúng ta vừa sai thì Bồ Tát đã nhắc nhở nhưng chúng ta không quán sát, không để tâm nên không nhận ra họ.

Chúng ta rất may mắn khi được Hòa Thượng chỉ ra tiêu chuẩn để chúng ta không bị làm lẫn. Có nhiều người học Phật nhưng lại chạy theo tin theo những người phạm trai, phá giới, dâm dục. Vì họ không tu mà tham cầu cho nên mới bị gạt đến mức như vậy. Có nhiều người gửi thư, gọi điện cho tôi để giải bày, chia sẻ là họ bị gạt. Tôi nói: *“Hãy xem lại xem có phải xuất phát điểm là từ lòng tham của chính mình không. Người học Phật thì phải triệt để buông bỏ tất cả những tập khí phiền não của chính mình. Nếu người ta nói không cần buông bỏ tập khí phiền não, tự tư tự lợi vẫn tự tư tự lợi, danh vọng lợi dưỡng vẫn danh vọng lợi dưỡng, hưởng thụ năm dục sáu trần càng nhiều càng tốt thì rõ ràng họ sai nguyên lý nguyên tắc”*

rời”. Có người bị lừa hết tiền, thậm chí bị lừa tình rồi mới tỉnh ngộ. Chúng ta rất may mắn vì Hòa Thượng đã cảnh báo rõ cho chúng ta!

Người làm đúng theo 16 chữ trong bốn câu kệ khai thị của Tổ Sư Ấn Quang chính là Thầy tốt, bạn lành. Chúng ta nên mau mau gần gũi họ. Nếu ngược lại, họ chỉ mượn hình tướng của Phật nhưng không làm theo Phật thì chúng ta phải tránh xa họ.

Nam Mô A Di Đà Phật

Chúng con xin tùy hỷ công đức của Thầy và tất cả các Thầy Cô!

Nội dung chúng con ghi chép lời giảng của Thầy còn lộn xộn, còn nhiều sai lầm và thiếu sót. Kính mong Thầy và các Thầy Cô lượng thứ, chỉ bảo và đóng góp ý kiến để tài liệu học tập mang lại lợi ích cho mọi người!